

De FamilyClub gaat weer beginnen.



Ons motto: "Geloven doe je niet alleen".

In 2019 gaat de FamilyClub veranderen. We willen dit waardevolle onderdeel voor de jeugd van onze kerk wat anders gaan invullen. Een werkgroep van ouders samen met René Hendriks kwam tot het volgende: De gezinsviering op de eerste zaterdag van de maand blijft bestaan (behalve in april: dan is de 2^e zaterdag, 13 april, gekozen i.v.m. de viering van Palmzondag). Er zullen gedurende het jaar 5 FamilyClub bijeenkomsten zijn voorafgaand aan de gezinsviering. De bijeenkomsten worden gekoppeld aan feestdagen van het kerkelijk jaar, namelijk: Aswoensdag en de 40-dagentijd, de Goede Week en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Allerheiligen en Allerzielen, Advent en Kerstmis. De catechese voorafgaand aan de gezinsviering start om 17.15 uur, zodat er een betere aansluiting is van de FamilyClub en de gezinsviering om 19.00 uur. Onveranderd is dat we samen zullen eten voordat de viering begint. Wel nieuw is dat er 2 groepen zullen worden gevormd. Één groep voor de jongste kinderen o.l.v. diaken René Hendriks en een groep vanaf 13 jaar o.l.v. pastoor Van Der Peet. Zo willen we aansluiten bij de leeftijd en beleving van de kinderen. De eerste bijeenkomst is op **2 maart 17.15 pastoraal centrum**. Neemt u zelf iets te eten mee, voor drinken wordt gezorgd. Iedereen is van harte welkom!!

Werkgroep FamilyClub
diaken René Hendriks
Yvonne Blommesteijn
Paula Ten Wolde
Ma'an Safar
Bashar Matoka
Annette Van Schaik - Duijn